

OP DE BANK
BIJ ...

In zijn winkel in Rijsbergen haalde Danny de Heer voor de GP van China wat fans over de vloer. Wij schoven gezellig aan...

Tekst en foto's
Dennis van Loenhout



Racedag in Rijsbergen:
koekjes, een Senna-altaar en
scherpe analyses achteraf



Tobias, Danny,
Robert, Kasper en
Mark zien een
chaotische, maar
spannende GP
van China

'DÉ MENNEKE GAOT ER WEL KOME!'

Naast winkeleigenaar Danny (33) zijn Ferrari-fans Tobias Voesenek (15) en Kasper Peperkamp (23) aanwezig, net als de Tilburgse neefjes Mark (24) en Robert van Veen. Hun McLaren-tenuze zegt genoeg over hun voorkeuren. "Van mij mag iedereen winnen", aldus Robert, "als het maar geen Ferrari is. Als die winnen ben ik de rest van de dag chagrijnig." De heren zijn vroeg opgestaan vanochtend, dus dat ze getraakteerd worden op een drijfmat start achter de safetycar zint ze niks. "Die safetycar zie je dit jaar veel te veel!" roepen ze in koor, "Schiet op, ga eens racen!"

Kasper lacht als Alonso na een paar rondjes al binnenkomt voor benzine. "Mijn Renault Twingo haalt wel 300 kilometer op één tank!" giert hij. De rest weet de zet van Alonso wel op waarde te schatten. "Slim. Hij heeft licht gekwalificeerd, maar kan nu wel met een volle tank aan de race beginnen", analyseert Danny vanuit zijn Renault-shirt. Zodra de safetycar binnenkomt, ontvouwt zich een race vol verrassingen. "Kubica! Schele!" roept Mark vol ongeloof als de Pool blind over de achtervleugel van Jarno Trulli's Toyota vliegt.

Robert en Mark zien de McLarens steeds verder opklimmen en hoewel Hamilton drie keer spint –

Kasper: "Is dat nou die topcoureur?" – kunnen zij nog lachen, hun coureurs scoren immers punten. Dat kan van de Ferrari-rijders niet worden gezegd. Massa komt met een elektronisch probleem tot stilstand en Räikkönen vecht hard, maar komt niet verder dan plek 10. Kasper zoekt naar een uitvlucht: "Mijn Ferrari-shirt? Dat was het enige schone vanochtend..." Tobias lacht een beetje. Hij draagt ook zo'n shirt. Mark is niet te beroerd om hem een hart onder de riem te steken. "Ach joh. Je koopt gewoon een McLaren-shirt. Kun je met dat rode shirt altijd nog je brommer poetsen!" Oortussen schieten Vettel en Webber zegevierend onder het zwart-wit geblokt door. Winkeleigenaar Danny is blij met de derde plek van Brawn-coureur Jenson Button. Ondanks zijn Renault-uitdossing is dat toch wel zijn favoriet. "Een mooie race in een tot nu toe mooi seizoen. Maar dit haalt het niet bij Donington in 1993, toen Senna de concurrentie verpletterde. Dat was de mooiste race aller tijden!" Dat de race een dikke 8 verdient, daar zijn de vijf heren het wel over eens. En ondanks hun verschillende favorieten kan winnaar Vettel ook op unanieme sympathie rekenen. "Dé menneke gaat er wel kome!" roept Robert in sappig Tilburgs, dwars door het Duitse volkslied heen. Vettel maalt er niet om. Hij straalt. Terecht. ■

Lijkt het je ook gezellig als Formule1.nl aanschuift om een Grand Prix te kijken?

Meld je dan via redactie@formule1.nl aan o.v.v. 'Bankzitters', plus je naam, adres en telefoonnummer.